

## Verlichte Geesten

## **Colofon**

ISBN: 978 94 6365 875 1

1e druk 2026

© 2026, Menno van der Molen

Uitgeverij Elikser

Ossekop 4

8911 LE Leeuwarden

[www.elikser.nl](http://www.elikser.nl)

Drukwerk: CSL digitaal B.V.

Vormgeving binnenwerk en omslag: Evelien Veenstra

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op wat voor wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en de uitgeverij.

This book may not be reproduced by print, photoprint, microfilm or any other means, without written permission from the author and the publisher.

# Verlichte Geesten

Menno van der Molen





In overdrachtelijke zin kan het begin van het leven vergeleken worden met een blank velletje papier, een tabula rasa. Net zo maagdelijk als een zuigeling. Maar de baby groeit en gaat naar school. Ze leert kritisch denken en allengs rijgen opvattingen, activiteiten en ervaringen zich aaneen tot het theater van het leven. Talenten en passies worden ontplooid, vriendschappen aangeknoopt, vaardigheden aangeleerd en successen gevierd. Als ze ouder wordt, zal het kind zich misschien afvragen wat de zin van het leven is en of er zoiets als een ziel bestaat of reïncarnatie, want intuïtief voelt het aan dat er veel meer aan de hand is tussen hemel en aarde. Maar wie kan haar daarover informeren? Niet de wetenschap, omdat de spirituele kant van het leven onvoorspelbaar en eigenzinnig is en onderzoekers zich daar liever niet aan wagen. Helemaal niets doen is ook geen optie, omdat daarmee het menselijke bestaan, met al zijn gelaagdheden en dimensies, ernstig tekort wordt gedaan.

In dit boek zal ik proberen om een tipje van de sluier van het mysterie van het leven op te lichten. Met informatie uit een geheel onverwachte hoek, namelijk het rijk der geesten. Dat is niet zo heel bijzonder, want een geest is niets anders dan een constructie van energie met vrijwel dezelfde samenstelling van kennis, ideeën, gedachten en bewustzijn waarmee wij dit lezen. Als we doodgaan, geven we de geest en als we een belangrijk besluit nemen, handelen we met tegenwoordigheid van geest, maar soms is het moeilijk om de geest uit de fles te krijgen. Al deze gezegden refereren aan dezelfde combinatie van energieën. We kunnen ons alleen niet

voorstellen dat onze geest na het overlijden zelfstandig kan voortbestaan. Behalve als we ten volle beseffen dat we een zielswezen zijn dat een fysieke ervaring doormaakt op aarde en niet een fysieke identiteit die weleens een spirituele ervaring heeft.

Geesten leven in nauwe symbiose met ons samen in de vorm van beschermengelen, gidsen en andere etherische ‘gedaantes’, zoals waterwezens, trollen en elfen, entiteiten en intelligenties. In allerlei verschillende dimensies. Trollen en elfen, bekend van sprookjesboeken, zijn volgens de overlevering te vinden in diverse lagere astrale dimensies, geesten van overleden mensen, die ik voortaan entiteiten noem, in de middelste en bovenste regionen van astrale dimensies en de ‘hoger’ ontwikkelde ‘intelligenties’, de geesten van spirituele leraren, in wat je zou kunnen noemen supramentale dimensies.

Samen met deze rijke schakering aan etherische wezens bevinden wij ons in één groot elektromagnetisch veld van moleculen, atomen en nog kleinere partikels. Deze ongeveer honderd jaar geleden ontdekte fysieke dimensie toonde zoveel overeenkomsten met het eeuwenoude gedachtengoed van het boeddhisme en het hindoeïsme, dat een deel van de toenmalige in quantumfysica gespecialiseerde natuurkundigen zich daar al snel toe bekeerde. Wetenschap, religie en spiritualiteit leken een tijdje heel nauw met elkaar op te trekken, maar de vrijage is van korte duur geweest en op een gegeven moment is de spiritualiteit op een zijspoor gezet. Het oude wetenschappelijke en liberale adagium van exactheid, verifieerbare waarheid, werken en geld verdienen had het gewonnen van zingeving en innerlijke bewustwor-

ding. Zelfs het feit dat de briljante wis- en natuurkundige Nobelprijswinnaar Stephen Hawking aan het begin van deze eeuw het mathematische bewijs had geleverd voor het bestaan van een tweede universum binnen ons universum (!) heeft het tij niet kunnen keren. Wel zijn er in de afgelopen decennia een aantal onderzoekers geweest die de kloof tussen wetenschap en spiritualiteit hebben weten te overbruggen. Zoals Lynne McTaggart, die onder meer heeft aangetoond dat de mens niet alleen beschouwd kan worden als een lichaam van materie, maar ook als een conglomeraat van energie.

Al vanaf mijn jeugd wilde ik meer weten over deze mystieke werkelijkheden. Ik ben gaan lezen, deed mee aan spiritistische experimenten, studeerde parapsychologie en andere sociale wetenschappen, volgde cursussen en ging af op eigen ervaringen. Daarbij stond mijn verbeelding en invoelingsvermogen centraal, want ik wist dat het verstand het mysterie van het leven niet zou kunnen ophelderen. Ik analyseerde dromen en dagdromen en probeerde verankerde overtuigingen overboord te gooien. Het zijn immers deze vastgeroeste opvattingen die het struikelblok vormen voor het out-of-the-boxdenken. Ik bezocht toekomstvoorspellers en mediums, die hun huizen openstelden voor seances en privéconsulten. Vaak vonden ze plaats in halfduistere huiskamers met Perzische tapijten op de grond en zware overgordijnen voor de ramen om geluid en licht te dempen. In muf ruike wachtkamertjes kwam ik zachtjes huilende vrouwen tegen, waaruit opgemaakt kon worden dat zij emotioneel indringende boodschappen hadden doorgekregen. Adviezen werden verstrekt en voorspellingen gedaan. Enkele helderzienden keken in een glazen bol of sloten gewoon hun

ogen en vertelden voor de vuist weg wat er in hen opkwam. Anderen namen de tarot ter hand. Allemaal hanteerden ze hun eigen manier om gevoelens, geluiden en visuele beelden uit parallelle dimensies en innerlijke kanalen naar boven te halen. Eén enkel medium kreeg een zwaardere stem en begon luidop te praten. Het leek wel alsof ‘iemand’ in haar huid was gekropen. Achteraf begreep ik dat de communicatie werd overgelaten aan een overleden ziel, die tijdelijk bezit van haar had genomen. Een perfecte vorm van kanalisatie zouden we nu zeggen.

In het begin kon ik nauwelijks geloven dat onze geest, het holografische energiesysteem dat wij zijn, na de dood van het lichaam kan overleven. Maar toen ik enige decennia later tijdens een bijna-doodervaring luid en duidelijk mijn al lang daarvoor overleden moeder vanuit haar dimensie via een innerlijke stem hoorde zeggen: ‘Kom, het is hier zo mooi ... Kom ...’ raakte ik ervan overtuigd dat entiteiten, intelligenties en andere etherische lichtwezens als energieconcepten en bewustzijn gewoon voortbestaan. Haar stem was zacht en invoelend en ik herkende meteen de intonatie. Ze vroeg of ik me zou willen overgeven aan de dood van mijn lichaam en me bij haar kon voegen, maar ik ben niet op haar voorstel ingegaan en koos voor het leven, vooral omdat ik nog een jonge dochter had. Later realiseerde ik me dat de aanwezigheid van entiteiten en andere etherische wezens eigenlijk relatief gemakkelijk te verklaren is, omdat de ruimte om ons heen niet alleen vol zit met potentiële dragers van energie, zoals moleculen, atomen en nog veel kleinere partikels, maar ook nog eens allerlei natuurlijke krachten herbergt, zoals aantrekkings- en middelpuntvliedende krachten en magnetisme. Als de Cloud, de wifi en hele boekwerken

en televisieprogramma's in deze ijllheid opgeslagen en getransporteerd kunnen worden en eb en vloed te danken is aan magnetisme, waarom zou er dan geen opslagruimte zijn voor de energieconstructies van overleden mensen?

Dat het contact met mijn overleden moeder een van de meest ingrijpende ervaringen van mijn leven was, moge duidelijk zijn. De zware hartaanval, die ten grondslag lag aan de uittreding, bracht veel pijn en ongemak met zich mee, maar ook spirituele verdieping. Gedurende een aantal maanden baadde ik in gratie, licht en schoonheid. Alles was mooi en iedereen lief. Ik deed mee aan bewustzijnsverruimingscursussen en voelde de bezieling en gratie van de natuur en de aarde. De ervaring om zo dicht bij de dood te zijn geweest, was nodig om mijn geliefde moeder in de astrale lagen van het leven tegen te komen, maar had ook tot gevolg dat ik me verder spiritueel ben gaan verdiepen. Ik stelde me open voor wat wel genoemd werd de supramentale energie. Die zachte en allesdoordringende energie van liefde, mededogen en gratie. Het ultieme pad van verlichting was echter voor mij niet weggelegd. Wel voelde ik dat ik een bepaalde missie had, namelijk duidelijk maken dat het leven niet draait om carrière maken, geld verdienen en macht en status verwerven, maar om het vergroten van kennis. Om groei en ontwikkeling. Om compassie, bewustzijn en begrip. Om harmonie.

Vrijwel tegelijkertijd kwam ik in contact met een speciale groep spiritueel geïnteresseerde mensen in Spanje, waar ik toen woonde. Zij hielpen vrienden en kennissen bij het opvijzelen van hun gezondheid en kwamen min of meer in het geheim bij elkaar om te communiceren met entiteiten en

allerlei andere lichtwezens en intelligenties. In samenwerking met een heel bijzonder medium, genaamd Michael. Het klonk allemaal te mooi om waar te zijn. Ook zij wisten diep in hun hart dat we vele incarnaties doorlopen en elkaar regelmatig in verschillende levens tegenkomen, waarbij we iedere keer even een lichaam ‘lenen’ om ons na de dood ervan weer te verschuilen in een tussenleven. Totdat we besluiten om weer een nieuw leven aan te vangen in een ander lichaam. Er circuleerden geruchten dat Michael een fenomeen was op het gebied van kanalisatie van overleden zielen. Hij bezat de kunde om afstand te nemen van zijn eigen geestelijke bewustzijn, net zoals wij dat doen als we gaan slapen. Tijdens de absentie van zijn bewustzijn nodigde hij (het bewustzijn van) andere entiteiten uit om gebruik te maken van zijn stem en andere expressiemogelijkheden. Dat lukte bijna altijd. Veel van de van YouTube bekende mediums bezitten de gave om connectie te maken met één ‘hogere’ entiteit of intelligentie. Zoals Jane Roberts met Seth, Darryl Anka met Bashar, Carla Rueckert met RA en Esther Ricks met Abraham. Of de wat minder bekende Azaeth, die door Margot in België gekanaliseerd wordt. Michael daarentegen liet meerdere entiteiten toe, die de sluis naar zijn werkelijkheid konden vinden. Overigens na overleg met zijn gidsen en zijn hogere zelf. Als een medium één hogere entiteit of intelligentie uit een van de hogere dimensies kanaliseert, is er meestal geen sprake van tussenkomst van het hogere zelf of welke gids dan ook. De communicatie verloopt in zo’n geval rechtstreeks en het medium fungeert dan puur als een radio-ontvanger. Daardoor kan abstractere en vooral gerichtere informatie overgebracht worden. Als meerdere entiteiten gebruik maken van hetzelfde kanaal intervineert het hogere zelf. De ene categorie doet echter niet onder voor

de andere. Zo stonden de entiteiten van Michael heel dicht bij onze dagelijkse belevingswereld en waren hun betogen meestal gemakkelijker te begrijpen dan die van bijvoorbeeld Seth of Bashar. Anderzijds kunnen Seth, Azaeth en de andere genoemde intelligenties uit de supramentale categorieën beter verbanden leggen tussen de verschillende levens en zielsopdrachten, waardoor bepaalde vraagstellingen vanuit een veel breder perspectief opgehelderd kunnen worden en er rekening gehouden kan worden met het karma van eeuwenoude relaties en verbindingen. Ook hebben deze intelligenties vaak een breder inzicht in de energetische, politieke en sociale gesteldheid van de aarde.

Iedere week kwam de groep bij elkaar in een verbouwde garage. Ook in deze setting werd het geluid gedempt en het licht verduisterd. Alhana, een vriendin en zelf ook een kanaliserend medium, verzorgde een geleide meditatie en daarna begon het wachten op de doorkomst van de eerste entiteit. Gewoonlijk duurde dat slechts enkele minuten, maar soms iets langer. De lucht trilde op zo'n moment van natuurlijke spanning, omdat nooit zeker was wie ten tonele zou verschijnen en wat de desbetreffende entiteit mede te delen had. Als een entiteit eenmaal 'bezit' van Michael had genomen, bleven zijn ogen meestal gesloten en veranderde zijn stem, maar verder was aan hem weinig te merken. Per avond kwamen er drie of vier entiteiten door met kortere of langere verhalen, die allemaal opgenomen werden met behulp van een antieke Philips-cassettrecorder en later uitgetypt.

Heel graag wilde ik me bij deze *inner circle* aansluiten, maar er was geen plek voor buitenstaanders en dat was heel begrijpelijk. De flow van energie zou verstoord kunnen worden.

Ik moest me daar maar bij neerleggen. Wel kreeg ik via de verschillende leden van de groep alle mogelijke informatie in handen en heb ik Michael verschillende keren zien kanaliseren bij andere gelegenheden. Niemand buiten de groep kreeg de uiteenzettingen onder ogen. Ook ik niet. Pas veel later, toen ik Alhana beter leerde kennen, gaf zij mij een stapel met kopieën. Onmiddellijk zag ik dat hierin een schat aan informatie verborgen lag, genoeg voor meerdere boeken. Toch heb ik enige tijd moeten wachten met schrijven, voornamelijk omdat de groep bang was voor de schade die kwade krachten zouden kunnen toebrengen aan het kanalisatieproces. Maar nu is het medium Michael al meer dan een decennium geleden vertrokken naar zijn geboorteland en de inner circle uiteengevallen.

De entiteiten en lichtwezens kwamen uit heel andere werelddelen, lang vervlogen tijden en soms ver afgelegen sterren- en planetenstelsels, maar het gebeurde ook weleens dat ze slechts een paar weken voor de kanalisatie waren overleden en vanuit een naburig land kwamen. Dat maakte het vaak ook zo spannend. Ze voelden zich in de regel zeer vereerd om met Michael en deze groep van lichtwerkers in contact te komen. De groepsleden waren dan ook heel speciaal. Ze ondersteunden niet alleen Michael bij zijn kanalisaties, maar hielpen ook allerlei mensen met hun spirituele ontwikkeling. Bovendien traden de leden van de groep van tijd tot tijd 's nachts uit hun lichaam om pas overleden mensen die, waar dan ook ter wereld, in nood verkeerden, te helpen. Aan de andere kant waren het vogels van zeer verschillende pluimage, die niet uit vriendschap elkanders gezelschap verkozen hadden. Wat hen verbond waren de wekelijkse kanalisaties en genezingsessies. Vooral om-

dat ze soms zo intens en emotioneel waren dat er virtuele vriendschappen uit ontstonden.

Veel entiteiten kwamen regelmatig terug. Zoals een zekere John McCallan, die verhaalde over zijn ervaringen met zelfmoord om verlost te geraken van zijn zware ziekte SMS (Smith-Magenis Syndroom, een genetische afwijking veroorzaakt door het ontbreken van een klein stukje van het chromosoom 17). Of een dr. Roger Simmonds, die vertelde over zijn grote passie: de genezing en het belang van de zielsverhouding tussen patiënt en dokter. Of GAA en San Su May, die inzicht gaven in de aardse structuren en hun manier om het energetische veld van de aarde te versterken. Anderen deden verslag van hun voorgaande leven, hun dagelijkse werkzaamheden, hun specialisme, hun bestaan op buitenaardse planeten, hun angsten, hoop en kracht en vooral het belang van energie om de aarde en de mens opnieuw in balans te brengen. Drie entiteiten waren in hun vroegere leven publiekelijk bekende figuren. Ik heb getwijfeld om hun getuigenissen in dit boek op te nemen, omdat ze aanleiding zouden kunnen geven tot hoon en beschimping. Want hoe zouden juist zij te midden van al die andere miljoenen ‘overledenen’ Michael hebben kunnen opsporen? Toch heb ik ook hun betogen in dit boek opgenomen. Het kan me niet schelen hoe over mij wordt geoordeeld. Alles wat ik hier beschrijf is echt gebeurd, niets is verzonnen. Ik ben alleen de boodschapper en bevond me ‘toevalligerwijze’ op een kruising van wegen en tijd, waardoor ik in aanraking kwam met het medium Michael, Alhana en de groep om hen heen. De teksten, ook die van de beroemdheden, geven inzicht in wie wij werkelijk zijn en wat echt belangrijk is in een mensenleven. Zo heeft, volgens dr. Roger Simmonds, iedereen

een energetische structuur met hoofdlijnen en zijlijnen, die verantwoordelijk is voor onze gezondheid, ons welzijn en het leven dat we leiden. Maar hebben we ooit een dokter over energielijnen horen spreken? Hebben we ooit een specialist ontmoet die vertelt over de genezing van ziel tot ziel? Hebben we ooit nagedacht over onze relatie met de energie van de aarde of de nadelige gevolgen van kerncentrales, magnetrons, mobiele telefoons en vliegverkeer of de betekenis van graancirkels? Toont het ontbreken van deze vorm van bewustwording niet aan hoe ver we zijn losgeslagen van ons werkelijke zijn?

In dit boek worden enkele tientallen kanalisaties opgevoerd. De meeste waren in originele staat moeilijk te begrijpen. Dat komt omdat entiteiten, intelligenties en andere lichtwezens ideeën en theorieën overbrengen via gedachtenpatronen. Daarvoor gebruiken ze hun telepathische vermogens. Wij communiceren via woorden, zij via gedachten. Michael, het medium, functioneerde als een soort ‘vertaalmachine’ door gedachten te vertalen naar woorden, maar soms waren die niet duidelijk genoeg. De entiteiten excuseerden zich daar weleens voor. Om hun gedachten beter leesbaar te maken, heb ik de letterlijk uitgetypte teksten voor een deel moeten herschrijven. Hierbij ben ik zo dicht mogelijk gebleven bij de oorspronkelijke betekenis. Vragen, gesteld door de groepsleden, zijn een enkele keer ingekort en in een andere volgorde gezet en onduidelijkheden weggelaten. Om de privacy te behouden, zijn de namen van degenen die bij de kanalisatiesessies aanwezig waren aangeduid met initialen. Soms is commentaar gegeven door een van de groepsleden, dat wordt vermeld tussen haakjes. De gesprekken staan verder niet in een bepaalde volgorde en zijn ook niet gegroe-

peerd rondom thema's, om zoveel mogelijk de sfeer van de sessies te behouden. De groepsleden wisten zelf per slot van rekening nooit van tevoren welke entiteiten zouden komen opdagen en welke onderwerpen aan bod zouden komen.

De entiteiten in dit boek vertellen doorgaans over ervaringen die ze hebben opgedaan in hun vorige leven. Zo is Alloent altijd bang geweest voor de dood, maar in retrospectief was dat helemaal niet nodig geweest, want de dood is niet veel meer dan een moment van in slaap vallen. Je hoeft er niets voor te doen, het gebeurt vanzelf. Desondanks zijn we er bijna allemaal bang voor of nieuwsgierig naar, omdat het de beëindiging van ons fysieke leven op aarde aankondigt, iets dat heel ingrijpend en fundamenteel is. We nemen immers afscheid van alles en iedereen en vallen daarna in een diep en onbekend gat, want na de dood houdt alles op te bestaan. Misschien speculeren we nog over een hiernamaals met meer dan zeventig maagden of een hemel, maar daarmee is alles gezegd. Volgens Alloent en de andere entiteiten is het echter allemaal heel anders en opent de dood deuren naar een totaal andere manier van zijn op een plek, waar we ons meer dan thuis zullen voelen. Een hof van Eden, waar we in gedachten verder leven en onze idealen kunnen afmaken, maar ook kunnen uitrusten of nieuwe vriendschappen opbouwen. We zijn in staat om (net als in onze dromen) samen in een kasteel aan de openhaard te keutelen of plannen te bespreken voor de 'toekomst'. Of te werken in een imaginaire tuin. Alles in gedachten. Maar dan moeten we wel bij de dood van het lichaam afstand leren nemen van het fysieke leven, want anders blijven we hangen in halfaardse sferen, met alle gevolgen van dien. Dat bevestigde onder andere het excellente medium Robert Monroe. Hij schrijft in een van zijn boeken dat hij tijdens een kanalisatie contact had met een kok, die naar zijn zeggen al honderd-

vijftig jaar ronddreef in het ijskoude water van de oceaan. Sinds zijn schip was vergaan en hij overboord was geslagen, schreeuwde hij het uit van de kou om aandacht te trekken van iemand die hem kon helpen. Niemand kon echter iets doen, totdat het geweeklaag Monroe bereikte. Om de kok te ‘verlossen’ van zijn situatie heeft Monroe hem vervolgens begeleid naar een ‘hogere’ astrale dimensie, die verder van de aardse invloedssfeer af stond. Later wees historisch onderzoek uit dat er inderdaad in het door hem vermelde jaar een grote boot met man en muis was vergaan.

Ook Arthur, een van de entiteiten van Michael, vertelde dat hij na zijn overlijden enige tijd gebonden was aan de aarde. Zo had hij na een bominslag tijdens de Tweede Wereldoorlog nog steeds het gevoel dat hij gewoon doorging met zijn werkzaamheden. Hij ruimde de kade op van een Engelse havenstad aan de Noordzee en was na een lange dag werken net van plan om huiswaarts te keren, toen hij merkte dat ook zijn lichaam getroffen was door de bom. Thuisgekomen ‘zag’ hij zijn vrouw in tranen op een stoel zitten. Op dat moment ‘zag’ hij ook zijn lichaam op de grond liggen.....

Als je na de dood van het lichaam in staat bent om je helemaal over te geven aan het tussenleven zal het allemaal veel gemakkelijker voor je gemaakt worden en zullen er vrienden of familieleden zijn die je helpen overgaan, vertelde Alloent, maar van belang is om je al tijdens je fysieke leven daarop voor te bereiden. Op 15 juni 2009 werd de sessie met hem gehouden. Naast Michael waren de volgende groepsleden aanwezig: P., G., M.J., M., S., T., S. en M.

Alloent:

Lieve vrienden, want dat zijn we, het is goed om weer met jullie samen te zijn. Er wordt gezegd dat er weinig informatie doorstroomt uit andere werkelijkheden, maar nu heb ik toch de gelegenheid gevonden om dat even recht te zetten. In de eerste plaats zou ik willen beginnen met het feit dat er, misschien anders dan jullie denken, negen bestaanssferen zijn. Zonder niveaus, voor het geval je iets zou willen bereiken of beoordelen, zoals op aarde altijd gebeurt. Mocht het prachtige lichaam, waar jullie gedurende een tijdje ervaringen mee hebben opgedaan, wegvallen, dan moet je je realiseren dat zowel je geest als je lichaam niet direct aan de aarde wordt onttrokken. Jullie veranderen geleidelijk. Je gaat als het ware over van de ene klas naar de andere en wordt onzichtbaar voor de klas die achter is gebleven. Soms kunnen jullie geesten zien. Dat zijn zielen die nog niet geheel losstaan van de aardse invloedssfeer. Zij houden te veel van aardse invloeden en blijven dicht staan bij de aarde. Gelukkig weten jullie dat je veel meer bent dan je huidige verschijning, maar helaas is lang niet iedereen daarvan op de hoogte. Besef dat het leven op aarde een fantastische ervaring is en dat je daar waarschijnlijk weer van zult genieten als je ooit terugkeert. Daarom zal je geen spijt krijgen van de tijd die je op aarde hebt doorgebracht. Bij terugkomst zal je waarschijnlijk door een tunnel heen gaan, maar je kunt net zo goed een diepe val ervaren of een hele snelle stijging. Al dan niet bewust. Alles is mogelijk. Sommigen van jullie zullen prachtige beelden binnenkrijgen van aardse omgevingen. Ook dat is een deel van de transitie. Hoewel de periode op aarde bijna altijd fantastisch is, is de terugkeer naar de thuisbasis veel mooier. Er is geen beter gevoel dan door de voordeur van je eigen huis weder te keren ... Zo vertrouwd. Voogden hel-

pen om de beelden en de energieën van de aarde, die je bij je draagt, vast te houden. De ontvangst zal je daarom beleven als een groot welkom in een duur hotel, waar alles gratis is. Daarna zal je tijd nemen om uit te rusten en interacties te zoeken met vrienden. Ook zullen jullie allerlei min of meer symbolische vormen zien, zoals kastelen en draken of andere voorstellingen, die misschien etherisch lijken, maar in feite echt zijn, omdat alles gebaseerd is op energie. Meestal gaan deze voorstellingen gepaard met een zeer hoge vibratie en dat heeft weer te maken met de mate van absorptie van kennis en gewaarwording. Daarom is het denken ook zo belangrijk. Vergeet niet dat wij eigenlijk gedachten zijn en dat een verdere stijging van bewustzijn altijd te maken heeft met verhoging en verdieping van gedachtenpatronen. Vergeet niet dat iedere ziel nieuwsgierig is en daarom altijd zal blijven groeien.

Vraag: Is er een moment waarop men zou willen besluiten om nooit meer naar de aarde terug te keren?

Antwoord: Ja. Maar veel zielen zullen terugkeren om anderen te helpen en dat kan beschouwd worden als een hele eer.

Vraag: Als een ziel besloten heeft om te incarneren, blijft ze dan meestal binnen hetzelfde sterrenstelsel? Of springen we van de ene verre planeet naar de andere?

Antwoord: Iedere ziel heeft de keus om te incarneren op de plaats waar ze maar wil. Zielengroepen kunnen invloed hebben en medebepalen wat de beste optie is. Je kunt honderd levens op aarde hebben bijvoorbeeld, maar ook op Centaurus of op planeten in heel andere sterrenstelsels. De ziel kan besluiten om al haar energie te steken in een, vijf of zes verschillende plekken op aarde. Met één lichaam of een

aantal lichamen tegelijkertijd. Afhankelijk van het niveau van bewustzijn. Als je me vraagt hoe een ziel vijf van deze aspecten kan coördineren, is het antwoord dat de ziel niet op aarde is en buiten de tijd om functioneert en daarom tot veel in staat is.

Vraag: Is het mogelijk voor een ziel om op te splitsen en nieuwe zielen te vormen?

Antwoord: Theoretisch is dat mogelijk, maar aangezien de ziel niet afhankelijk is van enige vorm of grootte zal ze daar niet voor kiezen.

Vraag: Is de kennis van andere galaxieën beschikbaar voor alle zielen?

Antwoord: O ja, natuurlijk. Geen enkele kennis wordt achtergehouden. Dat is de essentie van bewustwording.

Vraag: Kunt u de functie van een walk-in verklaren?

Antwoord: Walk-ins verschijnen over het algemeen wanneer een ziel moeite heeft met een bepaalde negatieve ervaring. Op dat moment zijn er twee oplossingen mogelijk: of het lichaam opgeven en terugkomen (M: dus sterven), of een ander te laten zorgen voor de continuïteit van het lichaam. Dat gebeurt dan door een walk-in.

Vraag: Wilt u incarneren op aarde?

Antwoord: Op dit moment ben ik geïncarneerd op aarde (lacht ...) (M: Alloent heeft immers het lichaam van Michael ingenomen.) Als je vraagt of ik op aarde wil blijven, dan moet ik antwoorden dat ik daar geen plannen voor heb. Op dit moment ben ik heel blij met het werk dat ik doe en het proces dat ik doormaak.